

PSALM 1&2

De weg van de rechtvaardigen
terwijl de natiën tekeer gaan

Studie-aantekeningen
van Esther Cozijnsen-Mout

Vertaald door Lian Translations



Inhoudsopgave

INTRODUCTIE PSALM 1&2	3
I. INLEIDING	3
II. INSTRUCTIES VOOR DE KONING.....	3
III. HET RESULTAAT VAN DAGELIJKS IN HET WOORD ZIJN	4
IV. EEN ANDERE NATIONALE LEIDER	5
V. PSALM 1&2 ALS INLEIDING OP DE PSALMEN	6
PSALM 1	8
I. DE RAAD VAN DE GODDELOZEN.....	8
II. VREUGDE IN HET WOORD VAN DE HEER.....	8
III. GEPLANT AAN RIVIEREN VAN LEVEND WATER	9
PSALM 2	11
I. INTRO PSALM 2.....	11
II. DE NATIËN WOEDEN OP AARDE	11
III. HIJ DIE HET UNIVERSUM REGEERT	13
IV. DE ZOON VAN GOD REGEERT.....	14
V. EEN DRIEVOUDIGE RESPONS	15

Introductie Psalm 1&2

I. Inleiding

- A. Psalm 1 & 2 zijn erg bekende psalmen. Ze worden volop gezongen, gequoot en gememoriseerd. In veel gezinnen worden ze 'met de paplepel ingegeven'. Psalm 1 gaat met name over het leven van de individu en spoort de gelovige aan om een leven te leiden als 'een rechtvaardige', om te zijn 'als een boom geplant aan water stromen'. Psalm 2 laat echter het perspectief van het individu los en geeft een mondiaal overzicht. Opeens is de lezer deel van een dramatisch en episch plot. Waar gebeurtenissen op de aarde en in de hemel uiteengezet worden. Zijn deze twee psalmen met elkaar verbonden? Op het eerste gezicht lijken de twee psalmen op zichzelf te staan, toch zijn beiden nauw verbonden en liggen in elkaars verlengde. 'De kring der spotters' uit psalm 1, is in psalm 2, geculmineerd! Psalm 2 is een wereld in rep en roer, een pijnlijk gevolg wanneer de mensheid geen 'welgevallen' heeft in Zijn wet en wél verkozen heeft om in de kring der spotters te zitten.
- B. De twee psalmen zijn urgent en relevant voor de generatie waarin we nu leven. Ze geven context en achtergrondinformatie over een wereld die in rep en roer is, over natiën die in een oproer zijn. De twee psalmen zijn niet alleen informatief maar ook heel praktisch. Beiden geven de lezer duidelijke raad. Wat moeten we doen, te midden van crisis? Welke houding en respons is gepast? Wat is de weg van de rechtvaardige, wanneer de natiën woeden?
- C. In dit document zijn mijn persoonlijke studie aantekeningen te vinden. Naast de bijbel heb ik verschillende naslagwerken en bronnen gebruikt. Omdat ik geloof dat deze twee psalmen van groot belang zijn voor nu, heb ik geprobeerd het zo op te schrijven dat jij er ook wat aan hebt. Zodat jij zal zijn 'als een boom geplant aan water stromen', ook te midden van crisis.

II. Instructies voor de koning

- A. Hoewel de auteur van de psalmen niet genoemd wordt, is het aannemelijk dat het David is die psalm 1&2 geschreven heeft.
- B. We zijn het er allemaal over eens dat David een koning was als geen ander! Hij was een koning naar God's hart en een type van Jezus. En toch was hij niet perfect, zodat wij nog steeds zouden verlangen en zouden blijven zoeken naar de Grote Koning die zou komen. We kunnen onder de indruk zijn van David vanwege zijn leiderschapsvaardigheden, het karakter dat in zijn leven werd gevormd, hoe hij omging met zaken en familieaangelegenheden en nog veel meer. Worden grote leiders zo geboren? Of worden ze gevormd door hun omstandigheden en de keuzes die ze maken? Is het 'nurture' of 'nature'?
- C. Om een dieper begrip van de eerste twee psalmen te krijgen, moeten we eerst kennis nemen van Deut 17:18-20. Dit gedeelte helpt ons begrijpen hoe deze psalmen tot stand zijn gekomen. Hoe kwam David ertoe om psalm 1 en 2 te schrijven? Het volstaat niet om te veronderstellen dat hij simpelweg openbaring en inspiratie ontving terwijl hij op de heuvels van Bethlehem zat, om nieuwe liederen te componeren. Nee, Psalm 1 en 2 zijn het resultaat van de intentionele levensstijl van David. De verzen in Deuteronomium zijn de basis van het vreten des Heren en het kennen van zijn woord. Twee belangrijke thema's in de psalmen van David.

Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet, welke bij de levitische priesters berust. 19 Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de Here, zijn God, te vreten door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naarstig te onderhouden Deut. 17: 18, 19 NBG

- D. In Zijn goedheid adviseert God zijn volk in het boek Deuteronomium al over 'Hoe een koning te kiezen'. Hij wist dat Zijn volk op een gegeven moment een koning zou willen. In dit hoofdstuk geeft Hij de richtlijnen aan voor de benoeming van een koning. Deze verzen zijn nuttig om zodoende te leren begrijpen waarnaar God opzoek is in een leider. Deze verzen

geven aan welke kwalificaties en karaktereigenschappen belangrijk zijn voor God, in een leider. Zie verzen 14-17. Maar in het licht van Psalm 1&2 zijn de verzen 18-20 vooral van belang.

- E. Wanneer uiteindelijk een koning wordt gekroond en op de troon van Israël zit, vereist God één ding van de koning dat hij verplicht stelt: Dat de koning zich onderdompelt in het Woord van God.
- F. De koning krijgt specifieke instructies over hoe hij dagelijks met Gods Woord dient om te gaan.
 - a. Stap 1) Schrijf de gehele wet over. De koning moest zelf een kopie van Gods wet schrijven, hij mocht andere bedienden deze taak niet voor hem laten doen. Hij moest het zelf overschrijven. Sommige theologen denken dat het hier ging om alle boeken van de wet (van Mozes), en niet alleen het boek Deuteronomium. Sommigen theologen denken dat David alleen Deuteronomium moest overschrijven (het meest praktisch wet boek, waarin met name de normen en waarden centraal staan).
 - b. Stap 2) De koning moest deze kopie dagelijks hardop lezen. Wanneer hij klaar was met schrijven moest de koning zijn exemplaar van de wet bij zich houden en het dagelijks hardop voorlezen.
- G. Stel je voor hoe druk en bezet een koning is! Hij moest over de dagelijkse gang van zaken in het land en het koninkrijk regeren. Daarnaast had hij zijn familieleven, zijn privé leven en ga zo maar door. Een koning, een president, een nationale leider is altijd druk bezig, zijn agenda is bomvol! En toch is er is één ding dat God wil dat een koning doet: dagelijks in het Woord zijn.
- H. De koning van Israël moest de wet van Mozes dus allereerst op zichzelf toepassen. Naast het handhaven van de morele normen en het hooghouden van de wet in het land, moest de koning een voorbeeld zijn voor zijn onderdanen.
- I. *De rangschikking van de psalmen houdt verband met Deuteronomium 17. Degene die de psalmen uiteindelijk arrangeerde deed dat bewust op een manier als 'kopie' van de Thorah, geschreven door David. Hoewel we weten dat David niet alle liederen in de psalmen schreef, is het tegelijk ook aannemelijk dat geen van de psalmen zou bestaan als David er niet was geweest. In die zin zijn de Psalmen dus een boek van David, maar niet zomaar een boek, het is de Thorah (instructies) van God in liedvorm. – Matt Candler*

III. Het resultaat van dagelijks in het Woord zijn

.... zijn hart zich niet verheffe boven zijn broeders, en hij van het gebod niet afwijke naar rechts of naar links, opdat hij lange tijd koning moge blijven, hijzelf en zijn zonen, te midden van Israël. Deut 17:19-20 NBG

- A. Het effect van het zijn in het Woord is drievoudig, zoals hier te zien in Deuteronomium 17.
 - 1. Het beschermt ons voor trots
 - 2. Het leert ons niet van Zijn geboden af te keren
 - 3. Het verlengt onze dagen
- B. De Heer is op zoek naar een koning naar Zijn eigen hart. Om dit concreet te maken; de koning moest Hem vrezen, Zijn hart kennen en Zijn wet gehoorzamen. In de dagelijkse beslissingen, in het regeren, in het zijn van een voorbeeld voor het volk. De sleutel ligt in de Vreze des Heren; de basis en het uitgangspunt van alles. Door dit te doen groeide de vreze der Heren in de koning en werd dat meer en meer zijn motivatie voor alles wat Hij deed.
- C. Het hebben van de 'vreze des Heren' is geen mystiek gevoel dat drukt op het geweten van een koning, of op het leven van een gelovige. De vreze der Heren is hetzelfde als Zijn woord kennen, ernaar handelen en ernaar leven in gehoorzaamheid.
- D. Nu we uit deze verzen kunnen opmaken wat God in een koning verlangt, kunnen ook de verschillen tussen Saul en David zien. Saul was een koning vol angst en twijfel, die vaak het heft in eigen handen nam. Hij heeft waarschijnlijk niet voldaan aan de eisen die gesteld

werden voor de koning: om het Woord dagelijks te lezen. Als hij zou hebben gedaan zou de vreze des Heren duidelijker zichtbaar geweest zijn in zijn leven en leiderschap. Met redelijke zekerheid kunnen we concluderen dat David wél dagelijks in Gods Woord las. Hij was degene die schreef:

De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des Heren zijn waarheid, altogader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat. Ps 19:9-11 NBG

Natuurlijk schreef David nog veel meer psalmen die lijken op de thema's in Psalm 19.

IV. Een andere nationale leider

Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Jozua 1:6-8 HSV

- A. Zeer bekende woorden in deze passage zijn: 'wees sterk en moedig'. Deze verzen worden vaak door christenen gebruikt om elkaar aan te moedigen. 'Wees sterk en moedig' wordt echter vaak geïnterpreteerd als: 'Gewoon doen, tanden op elkaar en geen zwakte tonen, wees onaantastbaar'.
- B. Sterk en moedig zijn, is echter het resultaat en de uitwerking van het gebod om dagelijks te mediteren op het Woord van God. Voordat Jozua het land inneemt, drukt God hem nogmaals op het hart: 'houd je aan de wet! Wijk er niet van af!' En merk op hoe er een verbaal aspect in zit; (laat de wet niet afwijken uit je mond). In het Woord ligt Jozua's veiligheid. Jozua en de mensen staan op het punt om vele gevechten en uitdagingen het hoofd te bieden. Stel je de keuzes voor die Jozua moest maken om het volk te leiden en het Beloofde Land in te nemen. Beslissingen van 'leven en dood' waren in zijn handen.
- C. Jozua was alleen geschikt voor die positie zolang hij dagelijks in het Woord was, zodat de vreze des Heren zijn hoogste motivatie was en bleef, in plaats van een andere koning of (af)god. Alleen zo was hij in staat om de onmogelijke en uitdagende dingen te doen die de Heer van hem verlangde.
- D. Hoewel wij geen koningen of nationale leiders zijn, met letterlijke koninkrijken om over te regeren, we zijn toch leiders! We hebben leiderschap over ons eigen leven en huisgezin. We moeten goede rentmeesters zijn over wat ons is toevertrouwd. Misschien heb je een gezin met kinderen. Misschien ben je geplaatst in een bredere invloedssfeer, zoals een bediening, een kerk of een bedrijf. In grote of kleinere mate oefenen wij allemaal leiderschap uit. Als kinderen van God die deel uitmaken van Zijn lichaam staat één ding buiten kijf: we moeten dagelijks in Zijn woord zijn. En het zal hetzelfde drievoudige werk in ons leven doen: ons bescherming bieden tegen trots, ons leren om niet af te keren van Zijn geboden, en ons een langdurig leven schenken. Drukke of gebrek aan tijd mag geen excuus zijn om het niet te doen. Hoe groter je invloed, hoe groter je behoefte aan de vreze des Heren om in je gevormd te worden door dagelijks op Zijn woord te mediteren.
- E. Zijn wij die 'Jozua generatie' die staat te popelen om 'het beloofde land' in te nemen? Wordt ons geboden om sterk en moedig te zijn? Willen we mensen zijn naar Gods eigen hart? Dan moet één ding dagelijkse aanwezig zijn: mediteren op het Woord. Dompel jezelf erin onder, observeer het, schrijf het, lees het, zing het, doe het! Pas dan wordt de vrese des Heren

gevormd aan de binnenkant, alleen dan zijn we ervan overtuigd dat we afhankelijk zijn van Hem.

V. Psalm 1&2 als inleiding op de Psalmen

- A. Psalm 1& 2 kunnen worden gezien als een inleiding op het boek van de Psalmen als geheel.
 B. In deze twee psalmen zien we een herhaling van thema en taalgebruik:

Psalm 1	Psalm 2
v.1 <i>gezegend (esher)</i> is de Man	v.12 <i>gezegend (esher) zijn allen die vertrouwen op Hem</i>
v.2 mediteerde (hagah) dag en nacht over de wet	v.1 de mensen beramen (hagah) een zinloos plan
v.6 <i>de weg van de goddelozen zal vergaan (abad)</i>	v.12 (kus de Zoon), opdat Hij niet toorne, en u in de weg vergaat (<i>abad</i>)
v.3 geplant <i>aan</i> de rivieren van levend water	v.6 Ik heb Mijn Koning <i>op</i> Mijn heilige berg gezet
v.3 brengt vrucht voort (<i>Nathan</i>)	v.8 Vraag het Mij, en ik zal u de natiën <i>geven</i> (<i>Nathan</i>)

- Je bent gezegend als je niet in de raad van de goddelozen loopt en je vertrouwen in Hem stelt.
 - Terwijl de rechtvaardigen mediteren op Zijn woord, mediteren de goddelozen op ijdele (zinloze) dingen.
 - De weg van de goddelozen zal vergaan.
 - De rechtvaardigen zullen vruchten voortbrengen, de natiën zijn aan de Rechtvaardige Koning beloofd.
 - De relatie tussen het koningschap en het mediteren op de wet.
 - De ultieme Rechtvaardige die overwint en bezit zal nemen van de aarde.
 - De koning is succesvol omdat hij dag en nacht mediteert op Gods Woord.
- C. In het boek Psalmen, vooral het eerste boek van Psalmen, vind je overal dezelfde thema's. De eerste twee Psalmen fungeren als uitgangspunt om het hoofdthema van de Psalmen uit te leggen. Het verheldert de twee verhalenlijnen die we zien (de rechtvaardige en de goddeloze) heel goed. Psalm 1 en 2 geven praktische handvatten mbt hoe we moeten reageren op Zijn leiderschap in de landen en hoe we kunnen blijven wandelen in Zijn wegen.

Wie de psalmen van David heeft verzameld (waarschijnlijk was het Ezra), zette deze Psalm met goede reden vooraan, als een 'voorwoord' voor de rest. Het is absoluut noodzakelijk voor de aanvaarding van onze aanbidding dat we rechtvaardig zijn voor God (want alleen het gebed van de rechtvaardige geeft Hem vreugde), en daarom dat we notie nemen van onze gezegendheid en in onze keuzes die daartoe leiden. Zij die niet goed wandelen zijn niet geschikt om goede gebeden op te zenden.

- Matthew Henry.

"De inleiding op de Psalter (Psalmen) heeft als voornaamste onderwerp een rechtvaardige en koninklijke figuur die volledige militaire heerschappij krijgt over goddeloze regeerders, vanaf zijn hemelse troon. In schijnbare tegenspraak met de beloften van psalm 1:5-6, is het conclaaf van sluwe volkeren in 2:1-3 in opstand gekomen tegen het gezag van Jahweh en zijn Koning. Niettemin zal Deze Laatste hen gewelddadig en toornig oordelen (2:8-12) en vernietigen, conform de eerdere belofte in de eerste psalm. Deze strijd moet absoluut worden opgevat als de laatste eschatologische strijd die het Koninkrijk van God inluit, door zijn gezelfde Koning. Psalm 1&2 werden niet gelezen als los van

de Thorah, maar als koninklijke psalmen die net als Thora de ideale Jozua verbeelde, een strijdbare koning die door goddelijk gegeven gezag zijn vijanden overwint. Vanuit dit eschatologische perspectief openen deze Psalmen de gehele Psalter en zetten zij de toon voor alle volgende psalmen.

- Robert Cole

Psalm 1

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstroot. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. - Psalm 1 NBG

I. De raad van de goddelozen

'Gezegend is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg staat der zondaars, noch zit in de kring der spotters'. v.1

- A. *Gezegend is de mens.....* Deze zegening was beschikbaar voor iedereen, voor de 'gewone man'. De zegen is niet alleen voor speciale mensen, supergeestelijke mensen, rijke of opgeleide mensen. De zegen is voor iedereen.
- B. De rechtvaardigen en de goddelozen zijn verschillend in hoe ze zich gedragen, denken en waar ze thuishoren. Ook hun eindbestemming verschilt.
- C. Net als David waarschuwen ook Jezus en Paulus tegen misleiding en bedrog. (mat 24:4). Ze benadrukken de kwestie van misleiding door de 'leer en door de raad van de goddelozen' (1 Tim 4:1,2, 1 Tess, 5:3, 2 Tess 2:3, 1 Kor. 15:33). Aan het einde van de tijd zullen er charismatische leiders opstaan met populaire boodschappen, met een vorm van spiritualiteit. Hun leer en doctrines wordt zelfs kracht bijgezet door valse tekenen en wonderen. Het zal zeer aantrekkelijk, populair zijn en logisch lijken om deze leraren te volgen (Matt 24:24, Luc 21:8, Rev 13:13,14).
- D. Wanneer de sociale, economische en politieke druk toeneemt, zullen we ons dan aan het evangelie vastklampen of zullen we het loslaten? Gaan we mee in het sentiment van onze cultuur, verruilen we het voor de opvattingen die populair zijn?

II. Vreugde in het Woord van de Heer.

...maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

- A. De rechtvaardigen moeten niet 'in de raad van de goddelozen staan'. Maar wat moeten ze dan wel doen?
 - 1. *Vreugde vinden in de wet van de Heer:* Hij is onze allerhoogste vreugde. We vinden meer vreugde in Hem dan in wat de wereld te bieden heeft; meer dan rijkdom, roem of comfort ons kunnen geven. We zijn geroepen om ons te verliezen in Zijn Woord. '*Kus me met de kussen van Zijn mond / Woord, want Jouw liefde is beter dan wijn*' staat er in Hooglied 1:2.
 - 2. *Mediteren op het Woord.* Het is niet de bedoeling dat we onze geest leegmaken door meditatie, zoals de gewoonte is bij andere religies. Ons wordt juist opgedragen om onszelf te vullen met Zijn woord, om erdoor te worden getransformeerd. Lezen alleen volstaat niet. We moeten op het Woord kauwen en het zo in ons opnemen. Denk erover na, peins, spreek het zachtjes uit, mediteer erop, etc.
- B. Vreugde vinden in het Woord van de Heer, mediteren op Zijn Woord en het houden van Zijn wet zijn een aantal van de de belangrijkste thema's in het boek Psalmen.

De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. Laten de

woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, O heer, mijn kracht en mijn verlosser. Ps 19:7,8,9,14

Want ik heb de wegen van de HEER behouden en ben niet goddeloos van mijn God afgedwaald. Want al zijn oordelen waren voor mij, en ik heb zijn statuten niet van mij weggedaan. Ps 18:21,22; Ps 119; Ps 33:4 Nog veel meer...

- C. Door in Zijn woord te zijn kan God ons verlossen van valse theologieën, incorrecte overtuigingen, onze eigen meningen en onze ideeën die haaks staan op de waarheid. We worden steeds meer verbonden met Zijn plannen, Zijn wegen en Zijn manier van denken. Hij kan ons verlossen van valse paradigma's en valse hoop. We kunnen instemmen met wie Hij is en wat Hij wil doen. Simpel gezegd; de vreze des Heren wordt gevormd in ons leven.
- D. De 'raad van de goddeloze', de stem van onze cultuur van vandaag, schreeuwt de hele dag in onze oren. Via verschillende mediakanalen en culturele normen worden we constant blootgesteld aan de 'raad van de goddelozen'. Die raad heeft een sterke stem en is zeer aanwezig. Nu meer dan ooit moet Zijn Woord onze veiligheid, onze schuilplaats, ons wapen en onze graadmeter zijn. Het is absoluut cruciaal dat ons leven verankerd is in Zijn woord. Doen we dat niet, dan worden we heel gemakkelijk overspoeld en omvergehaald door de stem van de cultuur. Het is tijd om afstand te doen van de raad van de goddelozen en om aan Gods Woord vast te houden. Om net als David en net als Jozua, Hem te vrezen door ondergdompeld te zijn in Zijn raadgeving, in Zijn woord.
- E. Geloven en horen zijn nauw met elkaar verbonden (Rom 10:17). Wat heb je in de loop der jaren gehoord, en wat ben je gaan geloven?

III. Geplant aan rivieren van levend water

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt v.3

- A. Het leven van de rechtvaardige wordt gekenmerkt door kracht en stabiliteit, en wordt vergeleken met een boom. Als we een leven in het Woord hebben ontwikkeld zullen we de vrucht van kracht en stabiliteit dragen, in plaats van heen en weer geslingerd worden door de hedendaagse culturele winden.

.....opdat we geen kinderen meer zouden zijn, die heen en weer geslingerd worden en meewaaien met alle winden van leer en doctrine, door het bedrog van de mensen, in de sluwheid van bedrieglijke complotten, maar de waarheid in liefde spreken en in alle dingen toegroeien naar Hem die het hoofd is — Christus—... Eph 4:14

- B. Een boom geplant aan het water verdort nooit, aangezien er genoeg water is. 'Als droogte en hitte komen, zal hij niet angstig zijn' (Jer 17:8). Wanneer ons leven verankerd is in Gods Woord en onze wortels diep gaan kan de crisis komen, maar we zullen onwrikbaar zijn.
- C. De rechtvaardige mens heeft geen tekenen van dood op zich; hij heeft geen verdorde bladeren maar is fris, groen en levend. God kan alles ten goede gebruiken in het leven van de rechtvaardigen.

V. Er zijn twee wegen

Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht. Want de HEER kent de weg van de rechtvaardigen: maar de weg van de goddelozen zal vergaan

- A. Het lijkt soms alsof de goddelozen een beter en meer succesvol leven hebben dan de rechtvaardigen. Vanuit Gods perspectief is dat niet het geval; Hij ziet hen als kaf in de wind. Kaf heeft vrijwel geen inhoud en dus weinig gewicht. Het waait makkelijk weg in de wind. Zie ook Daniel 5:27.
- B. We hebben twee opties; de smalle weg die leidt naar het leven, of de brede weg die uiteindelijk tot vernietiging leidt.

- C. Veel mensen lopen op de brede weg; die is populair, vol gemak en comfort. Het is de weg waar je kunt doen wat je wilt zonder dat enige verantwoording af te leggen. 'Zelf' is de god die wordt aanbeden op deze weg, mensen kunnen daarom helemaal opgaan in zichzelf op weg naar hun bestemming. De weg van de goddelozen zal vergaan, ze wandelen op de brede weg die leidt naar vernietiging.
- D. De smalle weg is heel anders. Daar gaat het allemaal om het afleggen van je eigen leven, een levend offer zijn, een getuige en een offer voor God. Het gaat niet om jezelf, alles op deze weg gaat over Hem. Het is een moeilijke weg en er zijn er maar 'weinig die hem zullen vinden'. Het is de weg die tot leven leidt (Matt 7:13,14).

Psalm 2

In Psalm 2 is de drie-eenheid in gesprek met elkaar. God spreekt met God. Een andere 'drie-eenheidspsalms' is psalm 110; waarin staat: 'De Heer sprak tot mijn Heer...'

I. Intro Psalm 2

Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich inslagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! Ps 2:1-12

II. De natiën woeden op aarde

Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

- A. In de eerste paar verzen vertelt de schrijver over wat er verticaal gebeurt; op de aarde. Dit is een contrast met verzen 4-6 waar de schrijver praat over wat er gebeurt in de hemel, vanuit Gods perspectief. In vers 1-3 zoomt de schrijver in op de mensheid, de heersers, de natiën (deze woorden zijn onderstreept).
- B. De mensheid is in oproer, rebellie en opstand en is daarin wereldwijd verenigd. De schrijver praat over landen, koningen van de aarde en heersers, allemaal in het meervoud. Zij vertegenwoordigen een overgrote meerderheid van de mensheid. Het is niet zomaar een individu 'die de vuist schudt in woede', deze opstand is niet een lokaal opstootje in een of twee landen. Het gaat om een grote groep mensen, wereldwijd. De rebellie wordt breed gedragen in veel landen en deze 'zaak' verenigt hen.
- C. De opstand wordt geleid, erkend en bekrachtigd door de meest invloedrijke mensen van de aarde. De koningen en de heersers van de aarde leiden deze wereldwijde beweging van rebellie. Natuurlijk spreekt het vers over koningen in functie, maar het gaat ook over zakenmensen, hooggeplaatste ambtenaren, religieuze leiders, politici, beroemdheden, zakenmensen, intellectuelen, schrijvers, influencers enzovoorts. Kortom, we spreken van 'heersers'.
- D. Wat is de reden voor hun rebellie? Ze nemen aanstoot aan God, Zijn wegen, Zijn morele normen en Zijn koninkrijks-levensstijl. Ze beramen plannen, organiseren zich en verenigen zich tegen Hem. De omvang en de eenheid waarmee dit gebeurt is uniek in de geschiedenis van de mensheid. Echter, de motivatie en het verlangen wat hen hier toe drijft is niet nieuw en uniek. Het verlangen om gelijk te zijn aan God en om 'een naam te maken voor ons zelf' gaat terug naar Genesis. Het is een verschijnsel en een begeerte van het menselijk hart wat al tot uiting kwam in de hof van Eden en bij het bouwen van de toren van Babel (Gen 11). Toendertijd greep God in. Op verschillende manieren zorgde Hij er voor dat de mens niet volledig kreeg wat ze begeerde. Ze werden verbannen uit de tuin en de tussenkomst van verschillende talen maakte dat de mens niet volledig komt ontplooiën in de richting die ze wilde. In psalm 2 zien we een gelijke opstand van de volkeren richting God. Dit keer gaat Hij ook ingrijpen, dit keer met de komst van Zijn Zoon.

- E. Natuurlijk hebben mensen zich altijd verzet tegen één of meerdere facetten van God. We zien bijvoorbeeld rebellie tegen de heiligheid van het huwelijk, de theologie van de hel, de heiligheid van het leven en ga zo maar door. De schrijver van psalm 2 schrijft niet over slechts één onderwerp waarin ze het niet met Gods weg eens zijn. Hun woede is gericht tegen God zelf, Zijn natuur en de morele normen die Hij stelt, en tegen Zijn lichaam; de Kerk. De haat van de volkeren jegens God bereikt zijn climax. Ze zijn hier open, eerlijk en zeer vrijmoedig over. De reden dat de volkeren rebelleren is God zelf.

Zij zullen oorlog voeren met het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, want Hij is Heer der heren en Koning der koningen; en zij die bij Hem zijn, worden genoemd: uitverkoren en trouw.' Op 17:14 NBG

En ik zag het beest, de koningen van de aarde en hun legers, samenkomen om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen Zijn leger. Op 19:19 NBG

Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij mij eerst haatte. Joh 15:18 NBG

- F. ***Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons afwerpen.*** De koningen en heersers volharden in zonde en houden vast aan hun eigen ideeën. Ze willen de levensstijl die hen aanstaat volledig kunnen omarmen en uitleven, zonder de 'belemmering' van Gods wet en zonder veroordeeld te worden door Zijn morele normen. Ze voelen zich gehinderd en gebonden door Hem. Hij is de oorzaak dat ze hun 'volledige menselijk potentieel' niet kunnen bereiken. Ze willen zich bevrijden van God en willen niet dat Hij hen in de weg staat. Ze willen niet langer verantwoording afleggen aan een hogere macht. Deze invloedrijke heersers zullen alles doen wat in hun macht ligt om Gods normen omver te werpen. Hun missie is om zich te ontdoen van God en Zijn wet in de cultuur, samenleving en religies op aarde (2 Tim 3:1-7,13).
- G. Doelbewust verhardden ze hun hart tegen God, door 'NEE' tegen Hem te zeggen. Ze zijn wijs in eigen ogen en handelen naar hun eigen goeddunken.

Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. 22Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. 23In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen - Rom 1:21-23

Want de tijd zal komen dat zij geen gezonde leer zullen verdragen, maar dat zij voor zichzelf leraren verzamelen naar hun eigen begeerten; en zij zullen hun oren van de waarheid afwenden en aan fabels worden ontzet 2 Tim 4:3-4

- H. Deze wereldwijde opstand tegen God is de context en het ideale 'decor' voor de verschijning van de Anti-Christ. Hij is de verpersoonlijking van alles wat tegen God en tegen Zijn gezalfde opstaat. Hij is de man van zonde, de leider die het volk wilde hebben. Hij zal zichzelf verheffen boven God en uiteindelijk wil hij aanbeden worden als God. De Anti-Christ zal de tijden en de wetten veranderen waar het volk op hoopt en hij zal op zijn manieren gedijen (2 Tess 2:4, Dan 7:21-25, Dan 8:23-26, en nog veel meer).
- I. Terecht begint de schrijver met de vraag: 'Waarom woeden de natiën....?.' Ik geloof dat de WAAROM vraag aan het begin van het vers niet gesteld wordt om een verklaring te geven, maar retorisch bedoeld is. Volgens de schrijver is het absoluut zinloos om in opstand te komen tegen Degene op de Troon, de Koning der Koningen, Schepper van hemel en aarde, degene die alle dingen door middel van Zijn woord laat bestaan. De schrijver kan het niet bevatten; Waarom zijn de natiën in een opschudding tegen God? Wat is het nut? Ze smeden complotten, verzetten zich en komen tegen God Zelf in opstand. Ik denk dat het voor de schrijver iets ongewoons, schokkends, beledigends en verontrustends is, wat hij ziet. Hun acties zijn volkomen zinloos tegenover Degene die op de Troon zit.
- J. ***Samenvatting: We zien een wereldwijde beweging gekenmerkt door rebellie en woede jegens God, Zijn morele normen, Zijn wegen en Zijn natuur. Deze beweging wordt geleid door hooggeplaatste figuren. Zij zullen alles doen wat in hun macht ligt om God te stoppen en Zijn leiderschap en invloed op cultuur, maatschappij en op aarde teniet te doen. Ze worden***

gedreven door zelfzuchtigheid en streven ernaar om 'hun volledige menselijke potentieel te bereiken'. Zij willen onafhankelijk opereren, niet gehinderd door de wetten van de Schepper.

III. Hij die het Universum regeert

Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. (v. 4-6)

- A. Het gezichtspunt in de volgende twee verzen is dat vanuit de hemel. De nadruk lag in vers 1-3 op de mensen, hier ligt de nadruk op God (deze woorden worden onderstreept).
- B. **# Reactie 1: Hij lacht.** We hebben net gelezen dat er een crisis en een opstand plaatsvindt op aarde. Maar de Ene heeft alle controle, alle macht en de heerschappij. De Schepper en de hoeder van het universum is de Ene op de Troon, en Zijn reactie is: lachen. Hij is degene die niet zal falen en niet ontmoedigd zal worden (Jes 42:4). Oproer op aarde, een opstand, een crisis, het zal Hem niet ontmoedigen en het zal Hem niet verrassen.
Zie, de naties zijn als een druppel in een emmer, en worden geteld als het fijne stof op de weegschaal; Alle naties voor Hem zijn als niets, En zij worden door Hem beschouwd als minder dan niets en waardeloos Hij die zit boven de cirkel van de aarde, En haar bewoners ziet als sprinkhanen, Die de hemelen uitrolt als een gordijn, en ze uit spreidt als een tent te wonen in. (Is 40:15,17,22)
- C. **# Reactie 2: Hij spot.** Al deze menselijke oproer is als niets in Zijn ogen. Vanuit Zijn perspectief is het volkomen belachelijk wat de mensen nastreven. De volkeren zijn vergeten wie er op de troon zit en wie God is. Voor God is deze opstand en crisis klein en het stelt niets voor. Niets gaat buiten Zijn bereik van macht en heerschappij; Hij heeft de controle.
- D. **# Reactie 3: Hij zal met hen spreken.** Hij die de aarde heeft gevormd door Zijn woord te spreken, Degene die in staat is om iets uit het niets te creëren door Zijn woorden, Hij die orde in chaos schept door het spreken is degene die spreekt tot deze 'koningen van de aarde'.
- E. **# Reactie 4: Hij verontrust ze.** God zaait paniek onder de leiders van deze opstand en zal hun onrecht in Zijn woede aan de kaak stellen. God is er niet tolerant of neutraal over. Hij is God en Hij zal hen oordelen volgens Zijn wet en normen, die deze leiders juist van zich af proberen te werpen. Oordeel en verontrusting hebben als doel om mensen Zijn wegen te leren, zodat ze zich zullen bekeren en (weer) in Zijn paden zullen wandelen.
- F. **Ik ben de Heer, dat is Mijn Naam; Ik zal mijn Glorie niet geven aan een ander, noch mijn lof aan gesneden beelden (Is 42:8).**
Hij zal Zijn heerlijkheid niet met anderen delen. Hij is de Heer, Hij alleen is God.
- G. **"Maar heb ik mijn koning op Mijn heilige heuvel van Zion gezet".....**
De reactie van de Vader op de opstand op aarde is opmerkelijk; Hij herhaalt Zijn besluit om Jezus als Koning aan te stellen over de natiën, en dat Hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Te midden van de wereldwijde crisis verklaart de Vader dat alleen Jezus de oplossing en de weg vooruit is. Hij is de leider en de Koning die de volkeren echt nodig hebben. Bovendien, Hij is de enige rechtmatige Koning.
Zie, Mijn Dienaar, die Ik liefheb, Mijn Uitverkorene in wie Mijn ziel zich verheugt!... .. Hij zal gerechtigheid brengen onder de heidenen... (Jes 42:1)
- H. De volken willen Jezus niet erkennen als koning, ze zijn fel tegen Hem. Toch is Jezus de enige Koning die de aarde echt nodig heeft en de oplossing voor alles wat er gaande is!
- I. Sinds Zijn opstanding is Jezus gezeten op de hemelse troon. De tijd komt waarin Jezus zal zitten op de troon in Jeruzalem/Zion.
Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd; en God zal Hem de troon van zijn vader David geven. En Hij zal voor altijd over het huis van Jakob heersen, en aan Zijn koninkrijk zal geen einde zijn." Luc 1:32,33
- J. Deze reacties van de Vader moet ons als gelovigen het vertrouwen en het lef geven om te blijven staan in in tijden van crisis. We kennen Degene die op de troon zit en we weten dat Hij

zal reageren. Hij is niet passief of onverschillig; Hij zal reageren door Jezus als DE oplossing te presenteren en Hem alle gezag te geven.

Op die dag zal Jeruzalem de troon van de Heer worden genoemd, en alle naties zullen daar naartoe optrekken, en zich daar verzamelen, en komen naar Jeruzalem. (Jer. 3:17)

Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Jes 2: 2-4

K. Samenvatting: De Vader in de hemel reageert op vier verschillende manieren. Hij lacht om de opstand, Hij bespot de leiders in hun opstand, Hij spreekt tot hen en Hij zal hen verontrusten. Hij verklaart dat de enige oplossing en de enige rechtmatige koning zijn Zoon is, die vanuit Jeruzalem regeert.

IV. De Zoon van God regeert

Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Ps v. 7-9)

- A. Jezus' leiderschap, oordelen, wet en manieren zullen de crisissituatie op aarde uiteindelijk oplossen.
- B. Hoe gaat Jezus over de natiën regeren? Door te bidden! Hij zal voorbede doen en bemiddelen voor de volkeren. Zelfs Jezus, de Zoon van God, moet de Vader vragen die in de hemel is om de volkeren. De Zoon werkt op die manier samen met de Vader in gebed. Zo krijgt Hij dingen voor elkaar. Jezus is de grote bemiddelaar die om de natiën smeekt en vraagt door de gebeden die Hij tot Zijn Vader richt.
- C. **De 'Ijzeren Scepter'** is dezelfde term die in deze verzen wordt gebruikt;
 - a. **Psalm 23:4 Ook al loop ik door de vallei van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf troosten mij.**
 - b. **Psalm 45:6 Uw troon, O God, is voor altijd en eeuwig; Een scepter van gerechtigheid is de scepter van Uw koninkrijk.**
 - c. **Ezechiël 20:37 Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond.**
 - d. **Jesaja 11:4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.**
 - e. **En nog veel meer.**
- D. De ijzeren scepter was een ijzeren instrument, een soort staf, die gebruikt werd door herders om hun kudde te verdedigen en te beschermen tegen roofdieren en rovers. Ook werd de staf gebruikt om een weg door struiken en takken te banen. De staf van ijzer kan hier worden gezien als een disciplinaire instrument, ter instructie en opvoeding van de natiën zodat zij zullen wandelen in Zijn wegen en Zijn wetten en geboden houden. Zijn wegen zijn recht en net als ijzer, kunnen ze niet worden omgebogen. Je er ook niet omheen; Zijn manier brengt alleen maar leven. Als een goede herder zal Hij de natiën instrueren en hen met Zijn staf leiden. Hij zal alles van de aarde wegvagen dat liefde belemmert, zodat Hij Zijn koninkrijk van gerechtigheid kan vestigen.
- E. **Hij zal ze breken als een aarden pot.** De betekenis van deze uitdrukking is te begrijpen door kennis te nemen van een veel beoefende vaardigheid in het Midden-Oosten. Pottenbakkers

namen de scherven van gebroken potten en vergruisden ze tot poeder. Hiervoor werden zware stenen over de scherven gerold, tot er niets meer van over was!

- F. In Daniël 2:34,35 zien we het levendige beeld van een steen die tegen het gouden beeld (afgod) rolt zodat het gebroken en verpulverd wordt door het 'Stenen Koninkrijk.'... **Aan stukken gebroken, werd het als het zomerse kaf op de dorsvloeren; en de wind droeg het weg**' Net als in psalm één zien we een beeld dat de goddeloze als kaf zal worden genomen en weggedreven door de wind. Het is te licht en zonder inhoud.

De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën; de raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.

Ps 33:10,11

Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen. Natiën bruisen zoals geweldige wateren bruisen, maar dreigt Hij ze, dan vluchten zij ver weg en worden opgejaagd als kaf op de bergen vóór de wind uit en als een werveldistel vóór de storm uit.

Jes 17:12,12.

- G. *Samenvatting: Jezus zal zijn koninkrijk in Jeruzalem bouwen. Van de oude, aardse koninkrijken en de oude manieren zal niets meer over zijn. Zijn Koninkrijk zal worden gevestigd en Zijn wetten en wegen zullen worden uitgevoerd. Hij doet dit allemaal in nauwe samenwerking met de Vader door middel van gebed.*

V. Een drievoudige respons

Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! V. 10-12

- A. De schrijver laat niet in het midden wat we moeten doen. Er wordt een duidelijke en zeer specifieke reactie verwacht van de 'koningen en de rechters van de aarde'. Deze reactie voorkomt dat zij zullen "vergaan in de weg". Gods hart is voor ons, niet tegen ons. Hij wil dat we dichtbij Hem zijn, gered worden en deel van Zijn familie en van Zijn koninkrijk uitmaken. Maar dat kan alleen op Zijn voorwaarden, niet op die van ons. Hij geeft drie dingen die wij ons eigen moeten maken als gewoonte, reactie, houding en levensstijl. Waar is Hij naar op zoek? Wat verlangt Hij te zien in het hart van een gelovige en in het hart van de leiders van de aarde?
- B. De schrijver adviseert hen over wat wijsheid is en welke reactie passend is. De koningen acteren tegen Christus, hun mentaliteit is totaal anders dan die van Hem. Het is echter wijs en essentieel om zich te onderwerpen aan Zijn raad en instructie. Daar zal echter grote nederigheid en bekering voor nodig zijn aan hun kant.

Respons 1# Dien de Heer met vreze.. Het probleem met de koningen en heersers in dit hoofdstuk is dat ze te hoog van zichzelf denken. In hun trots plaatsen ze zichzelf op de plaats van God. Deze leiders en koningen, maar jij en ik net zo goed, moeten erkennen dat God, God is en wij mensen. God raadt ons sterk aan om in overeenstemming te komen met Hem en te erkennen wie Hij is. Een gezonde 'vreze der Heren' bewerkt goede zaken in ons leven. Het is essentieel om correct te denken over wie God is en wie wij zijn.

- C. **Respons 2# Verheug je met angst en beven.** Onthoud, het grote probleem met de koningen en heersers in dit hoofdstuk is dat ze alleen plezier en vreugde vinden in het doen van dingen die God verbiedt. Sterker nog, ze gaan volledig op in zonde, lust en hun eigen ideeën. Zonder de 'belemmering' van Gods wet en zonder aangeklaagd te worden door Zijn morele normen. God adviseert hen om zich te gaan verheugen in Zijn wegen, Zijn wet en in de manier waarop Hij het Koninkrijk regeert. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn heerschappij is anders dan dat van deze tijd. Kunnen we ons werkelijk verheugen in Zijn koninkrijk en in Zijn leiderschap? Binnen Zijn grenzen vinden we veiligheid, vrede en leven. Het is belangrijk om ons zodanig op te stellen dat we ons echt kunnen verheugen in Zijn manieren, te houden waar God van houdt en te haten wat Hij haat.

- D. Dat brengt ons terug naar psalm 1; 'niet in de raad van de goddelozen te zitten, maar ons te verheugen in de wet van de Heer', zodat we meer op Hem te gaan lijken.
- E. **Respons 3# Kus de Zoon.** God, de schepper van hemel en aarde, verlangt ernaar om intiem en dicht bij ons te zijn. Zo dichtbij, dat de intimiteit met Hem wordt omschreven als een kus. God raad ons aan om dicht bij Hem te komen en een intieme relatie met Hem te hebben. Het cultiveren van een leven van intimiteit met Hem kan op verschillende manieren worden gedaan.
- a. *Het cultiveren van diepte in het Woord.* Zijn Woord is een gedetailleerde beschrijving van wie Hij is, hoe Hij leidt, hoe Hij Zich voelt, wat Hij wil, wat Zijn plannen zijn, hoe Hij naar jou en mij kijkt. Het ontwikkelen van een leven in het Woord zodat het je hart begint te raken is een van de meest krachtige ervaringen die een mens kan hebben aan deze kant van de eeuwigheid.
- Laat Hij mij kussen met de kussen van zijn mond / Woord (Hooglied 1:1)***
- In tegenstelling tot elk ander boek in de wereld, is dit boek niet alleen bedoeld om onze kennis te laten groeien maar om ons hart te raken en om God erin te ontmoeten.
- b. *Cultiveren van een leven van gebed.* Een andere manier om een intieme relatie met God te cultiveren is om met Hem te praten; dus door te bidden. Jezus is een persoon. Hij is geen vaag wezen, een historische figuur of een geest. Wanneer je het Woord leest, ontmoet je de persoon Christus Jezus en bid tot Hem. Bid het Woord, open je ziel voor Hem en Hij opent zich voor jou. Hoe ontwikkel je een vriendschap met je buurman? Het werkt hetzelfde met Jezus.
- F. Er zijn veel meer manieren, hulpmiddelen en gewoonten die je kunnen helpen om een leven met God te ontwikkelen. Er is geen grens qua hoever je kunt gaan in intimiteit met Hem. Maar je moet eraan werken. Het is makkelijk om het te laten glippen en te worden meegevoerd in drukte en activiteiten van alledag. Nu is het tijd om diep te gaan in Hem, te graven in Zijn Woord en te beginnen met het bouwen van 'je ark', om de 'olie van intimiteit' met Hem te verzamelen (mat 25). Terwijl de natiën woeden en de crisis toeslaat, is het antwoord op alles om dicht bij Hem te komen. Terwijl het 'rumoer' op aarde toeneemt, moeten we nuchter zijn (1 Pet 4:7) en vertrouwd raken met de stilte. In een wereld die steeds ingewikkelder wordt moeten de rechtvaardigen leren te reageren in eenvoud en nederigheid. Kies ervoor om Hem voor ogen te houden, en verwijder alles wat ons zicht op Hem belemmert.
- G. In die dagen zullen velen aanstoot aan Hem nemen. Hij gaat de natiën op zijn eigen manier leiden, in Zijn eigen stijl. Hij zal komen met oordeel en discipline over de natiën van de aarde. Zijn we in staat om de Zoon te kussen te midden van Zijn woede en te midden van grote opschudding? Zijn we in staat om voor Hem te zingen en in overeenstemming met Hem te zijn; **'Groot en geweldig zijn Uw werken..... rechtvaardig en waarachtig zijn al uw wegen, O koning van de heiligen?' Op. 15:3.** Of zullen we terugdeinzen vanwege aanstoot, teleurstelling, afschuw en opstandigheid?? Als je Hem niet kent en niet bekend bent met Zijn wegen, kan je makkelijk beledigd raken in die tijd. Hem kennen, een achtergrond van geloof in Hem hebben, een zacht en open hart jegens Hem is onze veiligheid en bevrijding. Door *de te Zoon kussen*, dichtbij Hem te komen in die tijd zullen we veilig zijn. Deins niet terug, kom dichtbij.
- H. **Gezegd zijn degenen die hun vertrouwen op Hem stellen....** Wil je Hem op die Dag vertrouwen? Vertrouwen op Jezus in het midden van crisis en schudden vereist een levensstijl die moet worden ontwikkeld door de jaren heen. We kunnen alleen maar op Zijn leiderschap vertrouwen als we Hem als onze Leider kennen. Vertrouw je erop dat Zijn wegen volmaakt en vol wijsheid zijn?
- I. Niet voor niets beschrijft de Bijbel 'een groot wegvallen'. Veel gelovigen zullen niet in staat zijn om in die dagen in geloof te blijven staan. Ze zullen ofwel vallen voor de theorieën en praktijken van de rebellie (zie chapter 3, II. van dit document), of ze zullen aanstoot nemen

aan hoe Jezus regeert (2 Tess 2:3). **Gezegend zijn degenen die niet beledigd zijn omwille van Mij (mat 11:4)**. Velen waren beledigd bij Zijn eerste komst en dat zal ook het geval zijn bij Zijn tweede komst. Gezegend ben je als je geen aanstoot neemt.

Samenvatting: Het is wijsheid om een levensstijl te cultiveren die wordt gekenmerkt door gebed, het Woord, vasten en het doen van werken van rechtvaardigheid. Wanneer alles wordt geschud en de crisis toeneemt op aarde, zullen wij zijn als een boom geplant aan water stromen.

Gezegend zijn degenen die op Hem vertrouwen.

